

Glaedelig jul og

Godt nytår



Kære venner og familie.

Så er endnu en jul ved at nærme sig, og i år lykkedes det PostNord at sende os i armene på den digitale formidling. Til gengæld lover vi at donere den sparede porto til et godt formål.

2017 har stået i køkkenets tegn. Det meste af foråret gik med at besøge køkkensælgere og vurdere deres kvalitet, indsigt og ærlighed, og til sidst valgte vi en leverandør, som muligvis ikke var værre end de andre, men som heller ikke var god nok. Den 28. august gik vi med Valdemars hjælp i gang med at demontere det gamle køkken, og den 22. december var vi (næsten) færdige med det køkkenprojekt som var lagt 100% ud til håndværkere, fordi vi ikke orkede at stå for koordinering selv. OK, så pyt, vi kunne da godt pille det gamle køkken ned - og måske også koordinere nogle håndværkere - men så heller ikke mere.... indtil noget gik galt. Nå, huset står endnu, og vi er faktisk ret glade for det færdige resultat, men vi har da begge fået et enkelt gråt hår mere end vi havde i august.

Udover køkkenet har året også stået i opbruddets tegn. Elise er flyttet hjemmefra af et par omgange, og i sidste omgang er hun flyttet til Herlev kollegiet, hvor hun trives godt i et kollegiefællesskab, som minder om det, hun har hørt om fra sine gamle forældre. Når hun ikke lige bruger tid på kollegiet, så studerer hun flittigt miljø og ressourcer på DTU, arrangerer ruskurser for de nye studerende, engagerer sig i miljørådet og socialudvalget, og hygger sig med sin kæreste Mark.

Valdemar bor stadig hjemme, men også han er blevet voksen og uafhængig (det har han nu været siden han var to). Han har erkendt at 3. G ikke ser nådigt på passivitet, så han investerer en del af sin frihed i det faglige, men har da også god tid til venner, fester og kæresten Ulrikke. Senest har han skrevet gymnasie SRP rapport om social ulighed i matematik og samfundsfag - der lærte han, at man ikke behøver gå i seng, hvis en opgave skal afleveres kl.8:30.

En fast del af vores julebreve er rejsebeskrivelser; de er ikke mindre i år, selv om vi, bortset fra en hyggelig fødselsdagstur til Kullen med morfar ikke har rejst sammen alle fire. Elise har været på skiferie med DTU og en tur til Norge med veninder. Valdemar har været i Rusland med gymnasiet, men måtte desværre melde afbud til klassens tur til Barcelona på grund af sygdom. Anders har, nærmest vanen tro, besøgt

München og Kina- denne gang kom provinsbyen Hefei på kortet. Derudover var Charlotte og Anders på cykelferie i den flade del af Provence - som dog sluttede med en udfordrende tur 200 m op til Les Baux. Det var en dejlig uge; vi kan bestemt anbefale cykelferie med bagagetransport, men vil dog gerne finde et sted som ikke har kraftig modvind både når vi kører mod syd og mod nord.

Pinsen holdt vi på Egeskov slot til Heartland festival, hvor vi fik en masse spændende indtryk både musikalsk, kulturelt og gastronomisk.

Sommerferien blev for første gang uden "børn" - og det var ikke børnenes skyld - nej vi gamle havde besluttet at lade tidspunktet diktere at universet, så vi tog til USA for at se solformørkelse. Det var en FANTASTISK oplevelse. Oplevelsen af hvordan himmellegemerne stod på linje. for at give os en uforklarlig oplevelse. Hvordan lyset forandrer sig til et helt uvant lys, temperaturen falder drastisk, og hvordan det med et bliver helt mørkt, med undtagelse af den utrolige perlecirkel 150 millioner km væk, som ingen kan se til hverdag for det blændende sollys er utrolig. Og 1½ minut senere er det ovre! Vi holder allerede øje med rejser til nord-Spanien i 2026 - der vil der være solformørkelse 2 dage efter vores perlebryllup.

Udover solformørkelsen fik vi også oplevet Yellowstone naturpark, hvor vi så udstrakte vidder, bisoner på få meters afstand og måske en ulv i en kikkert - eller i al fald nogen, som mente de så den.

På arbejdet trives vi begge stadig - Charlotte har fået en lidt bredere faglighed hvor hun udover PCB også har fået en velkommen variation med skimmel, radon og andre indeklima-udfordringer. Anders er stadig i patentverdenen, hvor han sammen med dejlige kolleger i Haldor Topsøe tager en stadig bredere vifte af patentarbejde.

I mangel af køkken har vi været tvunget til at spise ude - en utrolig oplevelse var Alchemist hvor vi spiste af askebægre og lod være med af blende guldfisk. Derudover oplevede vi "Festen" som madteater på Republique - en meget fascinerende oplevelse.

Sidste år sluttede vi vores julebrev med en politisk klagesang - i år kan vi vel bare konstatere at vi ikke er blevet positivt overraskede i den retning, og håbe at fremtidens politikere vil forandre det billede.

Kærlig hilsen

Charlotte og Anders