



Glædelig jul
og godt 2017

Julen 2016

Kære venner og familie.

Så er endnu en jul ved at nærme sig, og på trods af PostNords seneste stramninger vil vi igen forsøge at dele en opsummering af året med jer.

2016 startede med vinterferie for os alle fire - men tre forskellige steder. Valdemar tog til Frankrig for at nyde skiføret og hyggesnakke med de venlige gendarmer. Elise tog med en veninde til London og Charlotte og Anders tog til Barcelona for at vælte sig i god mad, vin, solskin og spændende museer.

I marts tog Charlotte og Anders toget til Hamburg for at se på den fascinerende by, modeltog og kulturhuset - som desværre først åbnede 8 måneder senere. En del af oplevelsen var endda at se Hamburg som de blinde ser den på museet.

I foråret kunne Elise også mærke presset fra den kommende eksamen - og det i en grad så hun ofrede påske-pynten for en læseferie på gymnasiet, som bestemt ikke skadede hendes forståelse af faget fysik.

Men i maj kunne Elise mærke frugten af det hårde arbejde på IB - hun blev student før alle dem, der fulgte de almindelige danske studieplaner, - og hun havde en hel week-end fri før hun skulle supplere sin matematik så hun kunne blive optaget på DTU. Med en ingeniør i byggebranchen som mor og en kemiingeniør som far må miljøingeniør vel være genetisk optimalt, - og det er også et godt felt hvis man vil gøre noget godt for verden. Og for at være sikker på at der er en verden som vi kender den, når hun kommer i vores alder, har hun besluttet sig for at blive vegetar. Kød genererer nemlig langt mere drivhuseffekt end grøntsager - men det gør vel at det var forsvarligt, at de næsten hundrede studenter kom forbi Bøgholmen i 3 lastbiler.

For Charlotte og Anders stod året i kulturens tegn. En musik og kulturfestival på Egeskov slot - men med komfortabel overnatning på hotel i Svendborg, adskillige koncerter med musik fra eksotisk avantgarde over dansk pop-musik (dog ikke dansktop-musik).

Hele familien har dog også været afsted sammen - i sommerferien tog vi alle med fly til Frankrig og Geneve, men dog forskudt med en halv dag i forhold til planen. Anders tog kampen og, og eftersom Swissair kun gav en uges varsel selv om de havde kendt forsinkelsen i flere måneder endte flyrejsen med at være gratis. På trods af forsinkelsen endte sommerferien med at blive en succes for alle - godt vejr, flotte oplevelser, god mad og drikke, en tur op ad et Tour de France bjerg for Valdemar (mange bjerge, mange gange, på cykel), Anders (et bjerg, en gang, på cykel), Elise (et bjerg, halvanden gang, løbende) og Charlotte (et bjerg, mange gange, i følgebil) og en række flotte naturoplevelser i bjergene.

Vel hjemme fra ferie kunne vi starte arbejdet igen; Elise har travlt på DTU men også hos Føtex og Awapatent (man er vel sin fars datter). Valdemar passer Virum Gymnasium men er også medhjælp til diverse sportsstævner og i DaVinci cykler. Anders har igen i år haft travlt hos Topsøe i Lyngby, men har også besøgt både Beijing, Jinan, Shanghai og München. Charlotte har haft nok at lave rundt på byggepladserne for Golder, men havde dog også tid til at nyde en uge i Rom sammen med sin mor.

Men oven i alt dette har både Valdemar og Anders krydset grænset til de voksnes rækker - Valdemar passerede de 18 år, og blev kort efter den stolte ejer af et kørekort, som er blevet brugt frivilligt, og Anders blev "rigtig voksen" på sin 50 års fødselsdag som blev fejret en uforglemmelig søndag på Søllerød Kro, med flotte taler, dejlige gaver og ikke mindst godt selskab.

For en del af os vidner de politiske strømninger i 2016 om en verden i forandring. Uden at male en vis herre på væggen, kan de kommende år bringe forandringer som er større en PostNord skift i navn, takster og service. Lad os blot håbe at nogle af de forandringer vi kommer til at se vil være positive!

Kærlig hilsen

Valdemar, Elise, Charlotte og Anders