



GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

Kære venner og familie. -

Nu lakker 2015 mod enden. Det har været endnu et begivenhedsrigt år i vores lille familie

I februar tog vi en dejlig tur til Fuerteventura, som var lidt koldere end forventet, men dog også med mange dejlige lune og solrige dage, hvor vi så den særprægede natur på den golde ø til fods, i bil, cykel - og fra liggestolen. Og da vi så kom hjem, var det slut med at have to børn - vores lille bitte pus Elise gik lige pludselig hen og blev voksen - ganske kort tid efter at Anders klippede navlestrengen; sådan føles det i al fald, men når vi ser på hende og taler med hende er det jo tydeligt at de 18 år har sat de spor, som 18 år nu engang skal sætte. Vi forældre er i al fald stolte af vores smukke og modne datter, og vi glæder os også til det bliver vores tur til at blive kørt til og fra fester, nu hun har fået kørekort.

Men inden vinterferien havde Anders allerede været i Helsinki et par uger, og havde håbet på rigtigt vintervejr i Finland - men måtte nøjes med sjappet bysne - næste som havde det været Danmark. I det hele taget var det et rejseår for ham - en tur mere til Helsinki, to gange Kina, to gange München og to gange Amsterdam - faktisk har det kun været april hvor familien har kunnet regne med at han lavede mad til dem.

I det tidlige forår (desværre før tulipansæsonen) inviterede Anders Charlotte med på forlænget weekend i Haag - nu var der jo en voksen hjemme til at passe på lille Valdemar. Det var en dejlig tur hvor van Gogh levede op til forventningerne og Tripadvisor hjalp med at finde gode madoplevelser.

I maj kunne farmor og farfar fejre guldbryllup med adskillige fester og slotsovernatning, og som om det ikke var nok så skulle Elise rejse til Spanien med skolen - og Valdemar, ja lille Valdemar, som vi troede knap har lært at læse og regne, han var færdig med folkeskolen - med flotte karakterer som beviser, at han faktisk har lært at læse og regne.

Juli er jo feriemåned - i år var destinationen hjemlig - Mols Bjerge - smuk dansk natur, cykeludfordringer, god afslapning og Gammel Estrup - og hele familien fik en lille bid Kina på Moesgård Museum i Aarhus.

I august stak de to gamle af endnu en gang - denne gang til Samsø med cykler på en af årets få sommerweek-ender. Samsø er en hyggelig ø med flot natur, gourmetmad og morgenbadning - en fredfyldt og romantisk måde at fejre 19 års ægteskab.

Med august kom også et skoleskift for Valdemar - han vendte tilbage til Virum, hvor han startede på gymnasiet med fokus på matematik og samfundsfag. Der bliver lagt kræfter i lektier og det er dejligt med motiverede kammerater og lærere, men desværre er der blevet mindre tid til at cykle.

Elise startede "bare" på sit sidste år - en stor mundfuld, men det er også spændende at læse sammen med andre unge fra det meste af verdenen - og hun har også lavet musical med dem, men hun skal også være opmærksom på at balancere arbejdsbyrderne i et travlt ungdomsliv.

Oktober blev der så lejlighed til at se Lissabon - en hyggelig men også lidt slidt by - og åbenbart, der hvor det meste af Danmark holdt efterårsferie i år - inklusive farbror Peter med familie, som vi fik en hyggelig frokost med.

I november blev Charlotte luftet igen; denne gang på en tur til München, med noget dejlig mad - lige fra tyrkisk cafeteria til tysk Michelin mad og en klassisk koncert - spændende at se hvordan tyskerne går i byen.

Udover at rejse verden rundt har Anders også været med til at starte en ingeniørgruppe på Haldor Topsøe - som kan give ledelsen et konstruktivt modspil og hvor Anders kan bidrage med erfaringer fra andre arbejdspladser end Haldor Topsøe - i modsætning til de fleste kolleger.

Charlotte har også travlt på arbejdet - hvor hun søger indflydelsen som medlem af ledergruppen, og forsøger at balancere koordinering med spændende faglighed og mulighederne for at understøtte sine kolleger - og derudover er hun klar til at redde os fra den næste sundhedsfare i byggeriet som medstifter af Dansk Radonforening.

Men som sagt lakker året mod enden - vi glæder os til vi skal mødes med mange af jer i julen og nytåret - og ser frem til hyggelige stunder med jer alle i det nye år.

Mange kærlige hilsener

Valdemar, Elise, Charlotte og Anders