

*Julen 2013*



*Kære Venner og Familie.*

*Så er endnu et år gået. Det startede med at alle tog på ferie; Elise til Indien med sin efterskole, Valdemar til Østrig med Clara, Philip og Christian og Charlotte og Anders til Granada i Spanien. Det var 3 meget forskellige ferier, men alle nød dem, på hver deres måde.*

*I Holte kom der en ny cykelbutik i foråret. Valdemar var på besøg stort set hver dag for at snuse til de lækre ting - om det var på grund af hans engagement eller for at få ham til kun at komme 2 gange om ugen ved vi ikke, men han blev i al fald tilbudt et job, som han haft stor glæde af. Lidt penge har han da også fået med hjem, men de fleste bliver brugt på cykler og cykeldele - enten fra Da Vinci Cykler i Holte, fra kolleger eller importeret fra fabrikkerne i Kina.*

*Elise sluttede skoleåret på Eisbjerghus Efterskole af med en tårevædet afsked med de nye kammerater - det var en meget bevægende dag, som bekræftede udtrykket "et efterskoleår er som 7 menneskeår" - det var i al fald været et år af stor betydning for Elise.*

*Lige inden sommerferien tog vi først del i mormors overgang til de virkelig voksnes rækker, og derefter Claras fødselsdag, før vi satte Valdemars nykøbte super-mountain bike bag på bilen og tog på bilferie i Tyskland, efter at have holdt øje med høj og lavtryk over alperne. På grund af en truende snurrebasse over alperne med masser af regn - som aldrig faldt - nøjedes vi med at køre til den central Tyskland, hvor vi fik et besøg i det der var verdens største cykelbutik da vi planlagde turen, men som i løbet af foråret var reduceret til den næststørste. Til Valdemars misfornøjelse besøgte vi ikke den nye nr. 1 i Bonn, selv om vi overnattede 2 nætter i byen. Til gengæld havde han fuld fornøjelse af sin nye cykel i Braunlage i Harzen, hvor han kørte flere hundrede kilometer på de samme stier hvor vi andre 3 vandrede næsten 100 km.*

*Som afslutning på sommerferien havde Valdemar fornøjelsen af at fortsætte traditionen med at tage i sommerhus med sine skateboardvenner, og kort efter fik han sammen med morfar bygget sin skateboardrampe i haven færdig. 3x8 meter paradis for Paradise Skaters.*

Elise afsluttede sin sommerferie med at tage på Skanderborg Festival med en veninde fra efterskolen. Det var en stor oplevelse at være til koncerter løbende i en hel uge, og en god måde at sige farvel til et fantastisk år på efterskolen.

Men så startede hverdagen - Valdemar er begyndt at gå til præst og har haft lange skoledage, og to faste arbejdsdage. Elise er startet på Birkerød Gymnasium i en god klasse med mange nye venner, men også med faglige udfordringer og krav til indsatsen - og så er der lige pludselig 6-7 km til skole, i stedet for 250 m. Men de klarer det nu flot begge to, med ros og gode karakterer fra deres lærere, og med mange gode venner i skolen. Elise har endda haft tid til at spille klaver til Gymnasiets musical *Moulin Rouge*.

Efter at Valdemar har gjort sin skateboard rampe færdig har han brugt en del energi på at samle og justere cykler for sig selv og venner, og han har også givet den en skalle i Geels Skov hvor han sammen med Holte MTB har lavet et nyt mountainbikespor. Han deltager også i Slushcup - en serie af 7 løb hen over vinteren.

Det hektiske efterår fik heldigvis også et par pauser - dels en efterårsferie for os alle 4 på Korsika som vi lærte at kende som en smuk ø med flotte bjerge, dejlige strande og god mad, og dels en forlænget week-end - i München for Charlotte og Anders mens Elise og Valdemar flyttede til Birkerød hos morfar.

Det voldsomme efterårsvejr gik heldigvis let henover os - selv om Elise ikke var mange meter fra at få et træ i hovedet, og Valdemar var meget motiveret for at komme ud i skoven og køre.

Men nu nærmer julen sig, overvejelserne om vi skal have gås, and, pølser eller lasagne starter - gaverne er ved at blive købt og nattefrosten og snevejret sniger sig ind på os alle sammen, julekagerne er i ovnen og alle ser frem til julehyggen.

Vi håber at I alle har nydt det lille indblik i vores hverdag, og at vi får lejlighed til at dele den med jer det næste år.

Kærlige hilsener

Valdemar, Elise, Charlotte og Anders