



*Julen 2012*

Kære Venner og Familie.

Så lakker 2012 mod enden. Hvem ved om vi nåede at sende julebrevet inden 21/12 2012 - hvem ved om verden gik under, og alle juleforberedelserne var forgæves?

Som med så mange andre dommedagsprofetier viser det sig jo nok, at denne var ubegrundet. Verden består - men alligevel er den dette år forandret. Ikke bare fordi Valdemar ikke har gået til en organiseret sport, ikke bare fordi Charlotte har været i udlandet med sit arbejde, ikke bare fordi Anders ikke har læst til eksamen, men fordi Elise vores lillebitte pige på 51 cm og 3700 g - nå ja lidt er hun måske vokset på 15½ år - er flyttet hjemmefra. Det har givet en helt anden hverdag her på Bøgholmen. Pludselig er TV'et ikke tændt når vi andre kommer hjem. Pludselig er der ikke nogen som spørger om vi vil have et glas smoothie, pludselig bliver bordet ikke bare dækket (efter kun 47 opfordringer) inden aftensmaden. Vi har virkelig måttet lære at klare os selv herhjemme; men det har Elise vist også. Tænk en gang - der er 3 andre som roder på værelset, der er altid en flok - drenge? - på værelset, der er altid gang i den, nogen at snakke med, nogen som giver et kram. Det er vist rigtig dejligt, men også lidt hektisk nogle gange. Men det er nu også vores indtryk hidtil at det fungerer rigtig godt derovre - Elise har fået en masse gode venner og hun lærer en masse.

Men længe før skoleåret startede var vi på skiferie i Saalbach, sammen med Jens og hans tyske ven Klaus. Saalbach pegede tilbage i tiden - for Anders som var der i sommeren 1980 efter sin konfirmation, men endnu mere for Jens som var der i slutningen af 60'erne på skiferier, før den slags var så organiseret som det er nu. Det var en dejlig tur i en hyggelig by, men at vejret altid er bedre i Østrig end i Norge er lidt af en skrøne som især Anders måtte sande, da han var dum nok til at vove sig ud i en livsfarlig snestorm - men mon ikke han fik sig en lærestreg. Og mon ikke Charlotte og Valdemar lærte noget om tydelig kommunikation i de 10 minutter Charlotte troede Valdemar var taget op med liftten i snestormen.

5. maj havde Elise en dejlig konfirmation, hvor mange af jer delte en skøn dag med os herhjemme på Bøgholmen, i ganske pænt vejr og rigtig godt selskab. Og vi var alle glade for de pæne ord Elise fik med på vejen ind i voksenlivet.

Sommerferien holdt vi på Bornholm sammen med "The Boys" fra Smørum - en rigtig hyggelig ferie, i lidt for køligt sommergejr, hvor vi kunne se hvor meget elektronik der skal til at holde liv i 5 teenagere - det var vist mere end der er på et helt hospital. Men på trods af det kunne vi også nyde frisk fisk, dejlige

cykelture, lange gåture, farlige højder (uh - lidt for farlige for en mor) og dybe fald (uh - lidt for dybe; i al fald når Elise ramte vandet forkert fra 7½ m højde). Vi kunne nyde hjemmesyltede blåbær, lækker grillmad med ramsløgtzatziki, is og meget andet godt, med stille morgener på terrassen.

Derefter tog Elise - og hendes veninde Helene - til Charlottes kusine Jenny i Bonn, mens vi andre kunne holde skaterlejr med 5 longboardere i Lumsås.

Derudover var hele familien en lille uge i London i efterårsferien, hvor vi spiste godt, kiggede Valdemars drømmecykler på Design Museum, så Harry Potter studierne og gik Oxford Street tynd, mens vi shoppede ihærdigt med de to teenagere.

Valdemars skoleliv er også blevet forandret. Han er startet i "udskolingen", hvor han har fået nye lærere og lidt flere lektier. Det ser nu ikke ud til at trykke ham - men der er måske lidt mindre tid til sjov. Men han kan dog også stadig holde fast i guitarspillet, og han er lige startet i Holte Mountainbike som erstatning for orienteringsløb. Og så har han sagt sit omdelerjob op og fået det igen i løbet af året, så han kan også sørge for, at vi alle får reklamer denne vinter. Og sidst men ikke mindst, så har han tegnet en skateboardrampe sammen med sin morfar, og er begyndt forberedelserne til at få den samlet og sat op. 8 gang 2½ meter i baghaven - det bliver spændende at se naboernes reaktion.

Selv om Elise er på efterskole kommer hun også hjem af og til, f.eks. hvis vi serverer steaks for den tidligere vegetar. 3 søndag i advent havde vi også fornøjelsen af Elises selskab da hun var hjemme sammen med Stothra, som skal være vært for Elise til februar 2013 når hun skal besøge Tumkur i Indien. Vi besøgte Det Kongelige Teater og Kronborg med Stothra som var en sød men meget meget stille pige. Mon ikke Elise vil vise sig at være mere talende og udadvendt når hun kommer til Indien?

På jobbet trives Anders stadig godt, med gode udfordringer og søde kolleger yder han sit til at sikre Haldor Topsøes patenter indenfor miljø og energi.

Charlotte trives også fortsat hos Golder Associates, og udnytter at arbejde så tæt på Anders, at hun kan låne bilen den ene dag om ugen han har den. Til gengæld får han et lift, når vejret er for skidt til at cykle.

Vi håber at I alle har nydt det lille indblik i vores hverdag, og at vi får lejlighed til at dele den endnu mere med jer det næste år.

Kærlige hilsener

Valdemar, Elise, Charlotte og Anders