



*Julen 2011*

Julen 2011

Kære venner og familie.

Så er endnu et år gået og 2011 vil snart afløse 2012. Det har været et oplevelsesrigt år i vores lille familie. Året har budt på alt fra hospitalsbesøg, over naturoplevelser i Danmark og udlandet til nyt job.

2010 sluttede med, at Charlotte blev opereret for en cyste som vi antog også trykkede på hendes nervebaner i ryggen. Desværre hjalp operationen ikke på hendes smerte, så efter flere undersøgelser og skanning blev det endelig fastslået at der var tale om en flot klassisk diskusprolaps i ryggen. Lægerne var fokuserede på at operere, men det var Charlotte ikke; hun ville hellere forsøge at træne sig ud af problemet. Efter intensiv og fokuseret træning blev Charlotte frisk som en havørn og nyder at gå til fitness 3 gange ugentligt. Da firmaet med drømmejobbet blev solgt i sommers, var hun klar til nye udfordringer og er nu faldet godt til hos Golder Associates i Lyngby.

Som det efterhånden er blevet en tradition for Anders, var der eksamen i starten af marts. Men så var det nok dårlig timing at lade sig indlægge med blindtarmsbetændelse i slutningen af februar. På den anden side er der i patentbranchen en stærk tradition for at blande eksamen og sygdom - typisk influenza, men heldigvis var Anders på toppen igen på eksamensdagen. Og lad os bare afsløre, at han bestod sin sidste eksamen i år, så den tradition er overstået.

I påsken startede Valdemar for alvor orienteringssæsonen med en tur til Vestjylland, og derefter løb han fast frem til sommer, med stor fornøjelse og flid, og deltog blandt andet i KUM - Kreds Ungdoms Mesterskabet, sammen med andre engagerede løbere fra hele landet. Desværre viste det sig at Valdemars engagement var lidt for stort og ihærdigt, så resten af året har han måttet finde sig i et løbestop på grund af overbelastning. Til gengæld er Elise startet i orienteringsklubben og løfter familiens fane som løber.

I forsommeren havde vi en forlænget Grundlovsferie i Berlin. Det var spændende at se Europas nye hovedstad - især for Charlotte som tidligere havde set den i den delte fortid - der var meget som havde forandret sig siden første besøg.

Igen i år blev nye dele af Danmark udforsket i sommerferien - i det Danmark vi jo efterhånden kender så godt. I år cyklede vi rundt på Sydfyn og Ærø inden vi tog bilen til Vendsyssel og videre til Charlottes barndoms sommerhus i Strandby. Desværre udviste vejrguderne ikke så megen respekt for os, så vi fik en hel del ture i vådt og kedeligt vejr, men heldigvis også en række flotte ture hvor vi nød vort smukke fædreland - mens vi forsøgte at hænge på Valdemar.

Senere kom VM i landevejscykling til Rudersdal Kommune. Det var en sand folkefest med fantastisk vejr og enestående mulighed for at komme helt tæt på en stor sportsbegivenhed og de store sportsstjerner. Hele familien var ude og følge cykelløbet fra forskellige vinkler. Elise i publikumsområdet med sin veninde Helene, de voksne rundt på ruten og Valdemar i toppen af et træ med udsigt til både storskærm og målstregen.

Ovenpå den kølige sommer var det en fornøjelse at kunne forlænge sommeren med oktober i Provence, hvor vi boede i den lille hyggelige middelalderby Seillans. Vi havde overvejet at leje cykler, men efter at have oplevet franskmændenes (og vores egen) kørsel på de smalle bjergveje var det nok bedst at vi holdt os til bilen. Vi kom langt omkring - i bjergene og ved Middelhavet, og vi spiste og drak også godt så det var en dejlig tur.

Elise og Valdemar bruger også tid på deres musik - Elise spiller så flot på klaveret at vores gamle klaver skammer sig, og nok snart bør blive skiftet ud. Valdemar er begyndt at spille guitar i år. Han er jo startet senere end de fleste, men til gengæld har han været meget flittig med at øve sig - og nyder virkelig at kunne udtrykke sig kreativt.

Nu er det heldigvis jul - stressen er ved at have toppet og roen begynder at brede sig, så vi kan slappe af og nyde hyggens højtid, hvor vi ser frem til at være sammen med mange af vores gode venner og familie. I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.

Mange kærlige julehilsner

Valdemar, Elise, Charlotte og Anders