

Glædelig Jul og Godt Nytår



2009

Kære venner og familie.

Julen sig nærmer endnu engang, hvor vi igen forundres over hvor tiden dog er blevet af. Og dog, for det har været et begivenhedsrigt år for os alle.

Det var i februar at vi passerede den første milepæl i vores ægteskab med et kobberbryllup. Hvor vi var glade for at se de nærmeste til frokost på Søllerød Kro. For os var det en dejlig dag, hvor vi nød samværet, maden og at få lov til at fejre at vi har kunnet holde sammen og at vi har fået lov til at få to børn, så vi er blevet vores egen lille familie.

I foråret fik vi lige pludselig travlt, da vi blev inviteret til indisk bryllup i Pune, 3 timers kørsel fra Mumbai. Der er meget der skal tænkes på med vaccinationer, pas til børnene og visum til alle. For ikke at nævne hvor man køber sommertøj midt i den danske vinter. Charlottes engelske fætter Paul skulle giftes med indiske Rujuta. Det blev en helt uforglemmelig oplevelse, at deltage i alle fester op til brylluppet, den store ceremoni og afslutte med en mægtig fest i vestlig stil. Det var overvældende at være i et u-land med al den nød og fattigdom, for i det næste øjeblik at træde gennem døren til en vestlig verden i de store magasiner.

Vi fik lært meget om at vaske og afspritte hænder før måltiderne. Så egentlig burde vi være velforberedte til denne vinters svineinfluenza...men man glemmer hurtigt de små rutiner.

Vi varmede op til sommer-cykel-ferie med en 2-dags tur Isefjorden rundt med overnatning på Omø. Efter en detaljeret planlægning med DMI, fandt vi to sammenhængende dage med varmt og tørt sommervejr, og havde en fantastisk cykeltur rundt.

Sommerferien blev en uge i morfars sommerhus i Gudmindrup, hvor den nye cykelholder til 4 cykler blev afprøvet. Det blev nu mest til at køre på ture ud fra sommerhuset. Begge børn har nu så "gode ben" at vi kan nå langt omkring.

Årets hus-projekt har været og er fortsat i skrivende stund renovering af forældre-badeværelset. Nu er loft og vægge blevet hvide og lyse, og på et eller andet tidspunkt kommer inventaret jo nok også op at hænge. Det siges at håndværkerne gerne vil have arbejde, så nu må vi se om de vil vende tilbage med en pris for arbejdet. Det bliver

forhåbentlig inden jul, da det bliver lidt presset med både juletræ og kasser med bademøbler i stuen samtidig.

Valdemar er igen ved at få mod på bordtennis, som ikke har været lige tiltrækkende hele tiden. Specielt om sommeren når vennerne leger ude, er det svært at skulle afsted til træning indendørs. Men lysten er på det sidste vendt tilbage og en pokal er hjembragt fra stævnet på Bornholm. Valdemars flere år på venteliste til slagtojsundervisning er ovre og vi er blevet beriget med et større trommesæt i huset. Heldigvis elektronisk med hovedtelefoner, så lyden kan slås fra i perioder.

Elise har kastet sig over dansen, hvor hun er blevet hjælpetræner for de små som danser lørdag formiddag. Udvalgte søndage tager Elise og mor på sykursus hele dagen og får syet og sprættet en hel masse op. Elise har syet en kjole, men mon der er noget som bliver færdigt for mor? Badmintonketcheren bliver luftet en gang ugen og klaveret motioneret en gang imellem, specielt dagen før næste klavertime.

Anders har nu rundet det første år hos GN Resound, med skrivning og håndhævelse af patenter på høreapparater. Ved siden af læses på livet løs for at bestå tre eksaminer til foråret. Dette forår kom den første i hus, så heldigvis er der kun tre af fire tilbage. Cyklen er blevet smurt og er blevet brugt flittigt som transport og god motion.

Charlotte er forsat hos Bygge- og Miljøteknik i Hørsholm, hvor arbejdet med fugt, skimmel og nu også PCB til stadighed byder på mange spændende problemstillinger som skal undersøges og løses. Ud over at sy med Elise og køre til diverse bordtenniskampe, bliver der tid til svømning og fitness.

Julen skal vi i år holde med mormor og morfar, samt Charlottes søster Anette med Christian, Clara og Philip.

Vi ønsker for jer alle at I må få en dejlig jul og et lykkebringende nytår. Et nytår hvor vi sammen vil kunne glædes over samvær og fælles oplevelser.

De kærligste jule og nytårshilsener

Valdemar, Elise, Anders og Charlotte.