



Julen 2008

Kære venner og familie,

Endnu en gang er det blevet jul og tid til en hilsen med et blik på det forgangne år, og det kommende.

2008 startede nærmest flyvende; vi holdt nytår med en hel kradrille, som til vores børns blandede chok og humor havde sat sig for at danse 2008 ind med en lancier. Det var vist sjovere end kønt.

Skiferien gik i år til Østrig, nærmere bestemt til Zillertal, hvor vi havde været på sommerferie den forgangne sommer. Det var lidt særligt at se de samme omgivelser dækket med sne. To dage før vi skulle af sted fandt vi ud af, at der var sket en fejl i bookingen. Så i stedet for at skulle bo i en lejlighed, hvor Charlotte skulle stå for det praktiske med mad og oprask, mens de andre løb på ski; så blev det til hotel med fuld pension.

Udover skiferien holdt vi også en påskeferie i sommerhus i årets eneste sne-weekend; det vil sige i København var der snekaos; i Sejrøbugten blæste det en del, men var ellers flot vejr.

Sommeren var jo ikke så imponerende igen — det betød forholdsvis lidt badning, men til gengæld et par hundrede kilometer på cykel i den sydøstjyske blæst. Vi fik set Dybbøl Mølle, Sønderborg Slot og Gråsten Slot (mon der også var skvalderkål i Dronning Ingrid's tid?), og cyklede frem og tilbage over den tyske grænse. Vi kom også lidt længere rundt i bil, men var godt tilfredse med at komme hjem til Høtze og slappe af igen.

Vores egen have har noget flere skvalderkål end Gråsten Slots, ja den bliver ikke passet helt så godt som den burde, men vi er da ved at kunne være selvforsynende med både madæbler og spiseæbler, med brombær (som er bedre i marmelade og smoothies end

friske) og med hindbær. Salat, rødbejer, gulerødder og enkelte asparges bliver det også til og en bønneparasol, som skabte en blanding af imponeret og undren hos naboerne.

Sommeren sluttede af med en rund fødselsdag — dog uden fødselaren; Charlottes mormor ville være fyldt 90, 100 eller 110 år alt efter hvem man spørger (lige som fru Møghe), og derfor lagde Ingrid sommerhus til en stor familiekomsammen for alle efterkommerne. Alt i alt var vi samlet 60 mennesker til en hyggelig søndag i Rågeleje med godt vejr, hyggeligt samvær og gamle fotoalbum.

2008 blev også et år hvor forandringerne og de nye muligheder kom forbi Bøgholmen. Valdemar startede som cykelrytter, men fandt nu alligevel at bordtennis var tættere på at være hans sport. Elise overvejer stadig om atletikken er hendes sport; hun er ikke helt enig i den måde SMK vil have hende til at springe højdespring, men fortsætter også med at svømme. Anders fik efter 9 år hos FOSS taget sig sammen til at skifte fra fødevarer til høreapparater, og slider stadig med patentkursus for at få papir på de ting han laver. Charlotte holder fast i Bygge og Miljøteknik, men er til gengæld begyndt at stå tidligt op — i al fald en gang om ugen — for at blive fitnisse.

Men nogle ting er stadig de samme - Elise og Valdemar er trofaste FDF'ere og glæder sig til hver onsdag og ikke mindst når der er lejr. I sommer sov begge ude, og i november havde Elise fornøjelsen af at sove i telt. FDF mener ikke at Valdemar helt er gammel nok til at sove i telt om efteråret, så i stedet holdt han fødselsdag med teltfest og hyggeaften for drengene fra klassen i starten af oktober.

Vi ser frem til at 2009 også bliver et dejligt år, med hyggeligt samvær med venner og familie.

Kærlig hilsen

Valdemar, Elise, Charlotte og Anders