



Holte, Julen 2007.

Kære venner og familie.

Ja, så er det igen blevet den søde juletid med alt hvad dertil hører. Nissebørnene har fået pudset huerne og driller lystigt rundt omkring i huset. Julesmåkagerne er bagt og det er blevet tid til at skrive julebrev.

I februar vendte vi atter tilbage til Trysil for at boltre os i sneen. Vi var mange af sted denne gang, med 3 familier i samme hytte, med morfar som tro følgesvend. Rejsen derop var med Oslo-færgeren. Rigtig luksus, som man godt kunne blive forfalden til. Turen hjem i bil gik fint, med ny energi efter en uge på ski.

Anders valgte at tage 8 ugers forældreorlov hen over sommerferien. Det gav tid til lange cykelture, mindre stress og jag om morgenen, og mulighed for at gå tidligt hjem efter skole.

Til Sankt Hans var vi i Finland hos Ruut og Søren. En weekend hvor der var brug for både badetøj og solcreme.

I sommerferien tog vi bagagen på ryggen og med toget til Østrig. Nærmere bestemt til Mayrhofen i Zillertal. Her havde vi en spændende uge med bjergvandring og bus og tog rundt i dalen. En af dagene tog vi op på en gletcher, hvor man ved foden havde opdaget flere km naturlige huler. En guidet rundtur med sikkerhedshjelm og olietøj hvor vi maste os igennem sprækker var en udfordring for de voksne, hvor det klart var en fordel at være lille.

I efterårsferien fik Charlotte taget malerpenslerne frem igen, så det nye soveværelse kunne blive sat i stand. En tur til Møns Klint med det nye Geo museum blev der også tid til. Det var sjovt for alle, men måske noget ganske særligt for Charlotte, der har fulgt bygningens tilblivelse igennem arbejdet hos Birch & Kroghoe. Selv om museet var spændende blev det dog overgået af fossiljagten ved stranden – det var alle de hundredvis af trin værd.

Vi har fået lagt nyt tag på huset. Det var en hård tid for håndværkerne, som nu skulle til at lave tingene rigtigt. Efter et par forsøg lykkedes det til sidst at få lukket tæt omkring ovenlyset. Nu burde vi trygt kunne gå vinteren i møde.

På arbejdet er Anders begyndt sin uddannelse til patent-agent. Det giver lidt lektier i weekenden og kursusdag i København her 14. dag, men det er også spændende at lære den nye verden at kende.

Charlotte er hos Bygge- & Miljøteknik hvor opgaverne ligger på mange nye flotte byggerier, trendy steder og næsten glemte museer.

Valdemar dyrker sin bordtennisinteresse. Han tager selv bussen efter skoletid til træning i Vedbæk to gange om ugen. I weekenden er der så tid til svømning, hvis der ikke er bordtennistævne.

Elise svømmer også og spiller klaver. Vi håber at vi kan holde tonen til Dejlig er den Himmel Blå lige så godt som hende juleaften. I oktober havde hun sin første offentlige optræden – hun spillede Kim Larsens Papirklip på Holte Bibliotek – og det var vist al øvetiden værd.

Som I kan se har vi mere end rigeligt at lave, og derfor kan det blive svært at nå alt det samvær med venner og familie vi gerne ville. Alligevel har vi rigelig grund til at sige tak til jer alle for de gode stunder vi har haft sammen i det forgangne år, og ønske jer det bedste for det nye år!

Mange kærlig hilsener

Valdemar, Elise, Anders og Charlotte