

Jule brev 2006
fra Charlotte, Elise
Valdemar og Anders



Holte Julen 2006

Kære Venner og Familie.

Så er vi endnu engang kommet ind i december, hvor juleforberedelserne er gået i gang så vi er klar til den store aften. Der er alle juleafslutningerne som bringer tankerne hen på at der er noget vi skal afslutte, før end vi kan starte på en frisk når vi mødes igen i det nye år. Vi kan se frem til en hektisk tid, med mange dejlige arrangementer, for så at lade julefreden sænke sig over os i de sidste dage af året.

I år fik vi taget på den lange rejse som vi har drømt så længe om. Årets store oplevelse var 14 dage på nordøen i New Zealand. Rejsens mål var at besøge vores venner Per og Cornelia og deres to børn Joachim og Safira, men også at få oplevet den fantastiske natur som ikke findes så afvekslende noget andet sted i verdenen. Vi forstår fuldt ud alle de mennesker som forelsker sig i landet og livet der. Vi så Hobbitrup, og mærker stadig suset når scenerne i Ringenes Herre folder sig ud på TV-skærmen herhjemme. De varme kilder og mudderspringvand var fasinende, men ifølge valdemar var stanken værre end synet var interessant. Det mest sindsyge var nok da Anders, valdemar og Elise kravlede ind i en stor vandfyldt bold, som derefter trillede ned ad en stor bakke.

Sommerferien startede med at Elise, valdemar og Anders cyklede til Claras fødselsdag i Lynæs (Hundested), i modvind fra Hillerød. Den første uge var vi i sommerhuset ved Gudminderup Strand. Herfra tog vi på ture til Sejro med cykler og Nekselo til fods, hvilket nok også er bedst på de stejle skrænter. Børnene fik ønsket om en tur i Sommerland Sjælland opfyldt, det var vist ok. Andelslandsbyen ved Holbæk er et hyggeligt sted, med engagerede amatører som bygger husene og driver stedet. Det er utroligt hvor meget anderledes livet var da vores bedsteforældre var børn.

valdemar begyndte på fodbold mens han ventede på at der blev plads på bordtennisholdet. Her skal han efter planen så spille indtil han er stor nok til at køre cykelløb...jo det er godt med planlægning. Her i efteråret tog han afsted til Bornholm med bordtennisholdet, og bad bestemt om at vi andre blev hjemme. Det går godt i skolen med venner og skolearbejde. Blokfløjten bliver flittigt taget frem, og måske gi'r han et nummer til jul. Om søndagen står den på svømning, som skal passes ind med bordtennistævner og klassefødselsdage.

Vi har fået "tante Elises" klaver hjem, som Elise nu får chancen for at beherske. Vi glæder os til vi skal til musikskolens julekoncert og se Elise optræde. Hun er stadig en glad spejderpige, som trækker i FDF skjorten og kaster sig ud i nye opgaver. Om mandagen tæver hun løs på de andre i karateklubben. Det er vist ret sjovt. Også hun svømmer om søndagen.

I den tidlige sommer var vi alle på spejderlejr. De voksne stod i køkkenet fra tidlig morgen til sen aften, og ungerne drøede rundt og løste opgaver, lave sketches ved lejrålet, sov på sovesal og alt det andet som hører til lejrtilværelset. Det var nogle dage, som vi alle nød.

Charlotte er fortsat glad og tilfreds med jobbet hos det lille rådgivningsfirma Bygge- og Miljøteknik, som ligger kun 10 min væk i Hørsholm. Her er der rig lejlighed til at løse mange forskelligartede problemer indenfor byggeri. Opgaverne er fortsat mest knyttet til fugt og skimmel, men også måleopgaver og udarbejdelse af nye anvisninger indenfor byggeriet er en del af de alsidige opgaver. Motionen kan ikke længere klares med cykelturen til og fra arbejde, da bilen skal med, så der skal også nås en ugentlig gymnastiktime og en svømmetur.

Anders er hos FOSS, hvor han er blevet "tilbudt" at skifte fra strateg til patent og aftale-ekspert. Om det er den rette hylde kræver lidt overvejelser - måske er han klogere til næste jul.

Julen skal vi holde hjemme, som vi plejer, hvor vi i år glæder os til at få besøg af farmor og farfar - især valdemar har virkelig trængt til at hygge fra starten af december, og er glad nu vi efterhånden har fået fyldt godt op med pynt.

Men nu er det vist tid at slutte dette brev. Vi håber endnu engang, at det hjælper os med at holde kontakten til de af jer vi ser sjældnere end vi burde, og tænker på oftere end det ser ud.

Med de kærligste hilsener og ønsker om en god jul og et glædeligt nytår!

valdemar, Elise, Charlotte og Anders