

Glædelig Jul og Godt Nytår



December 2004

Kære Venner og Familie.

Den søde juletid nærmer sig og børnenes forventninger stiger dag for dag, godt hjulpet på vej af pakkekalendareren fra mormor og Pyrus i fjernsynet.

Egentlig skulle vi i disse dag have vandret rundt på New Zealands sorte sandstrande, set på sneklædte bjertoppe og hold sommerferie med Per, Cornelia, Safira og Joachim. Vi skulle have kombineret det med en arbejdsrejse for Anders, men i sidste sekund kom der ny signaler og rejsen var aflyst. Vi har dog fået så meget blod på tanden at vi drømmer om at komme afsted en anden gang.....måske i vinterferien 2006.

I februar gik turen med bil til Trysil i Norge, hvor vi sammen med morfar rigtig fik glid under skiene. Det var en dejlig uge hvor valdemar og Elise lærte at dreje på skiene. Elise lærte også at bremse, vi håber at valdemar lærer dette i den kommende vinter. Alle kom dog hele hjem.

Vi havde valgt at leje et sommerhus langt ude i skoven i Småland. Det faldt sammen med at sluserne for oven åbnede sig og kaskader af vand omdannede den store naturgrund til en voldgrav omkring huset og lukkede adskillige hovedveje i området. Dette var dog et eldorado for at familien kunne gøre sig som svampejægere med stor jagtlykke. Vi fik da også både besøgt Pippiland og en kulisseby i bedste westernstil.

Hen på efteråret tog vi voksne en forlænget weekend til Venedig. Her var der endelig brug for shorts og korte ærmer. Så må man jo leve med at man som kvinde skal pakkes ind i papir, hvis man vil se en kirke indefra. En fantastisk stemningsfyldt by, hvor Anders fik udfordring til sin stedsans og et kort er en nødvendighed for selv den bedste.

Valdemar er blevet en af de store drenge i børnehaven. Han har tjek på det med venner og computerspil med snydekoder. Han løber skrigende rundt i skoven med hævet skumgummisværd, klar til at nedlægge en pædagog eller to, der har forvandlet sig til onde trolde. Eller er det Malfoy mod Harry Potter? Vi læser på livet løs og glemmer helt at klokken er mange når Harry er i knibe.

Elise læser selv, men det er stadig hyggeligt med en god højt-læsningshistorie. Hun er stadig FDF spejder og har været med på to lejre. Siden sommer har hun desuden gået til musikværksted og billedkunst.

Charlotte er hos Birch & Krogboe. Der er mange kendte og mindre kendte byggerier, der trænger til en kærlig hånd. Senest har det været koncertsalen i Tivoli, hvor betonen er blevet undersøgt. Der er til tider travlt, men med gode kollegaer til at bakke op er det sjovt at gå på arbejde.

Anders er hos FOSS (der har smidt Electric bort). Her arbejder han på strategierne for fremtiden, så vi kan få endnu bedre oste, vine og kød.

Juleaften skal vi holde hjemme med besøg af farmor og farfar. Vi regner med at tage i Ny Holte Kirke, hvor Anders er døbt.

Til jer sender vi de bedste hilsner med tak for året der gik og med ønsket om en glædelig jul og et lykkebringende nyt år.

Mange kærlige hilsner

Valdemar, Elise, Anders og Charlotte