



*Glædelig Jul
og Godt Nytår*

Julen 2003

Kære Venner og Familie.

Igen er tiden kommet hvor vi tænker tilbage på året der gik. Det er tid til at mindes de små og store ting, at fordøje det hele for at være klar til at starte på et nyt år. Og igen er det blevet tid til at planlægge julen. Planlægge så vi får gjort som vi plejer og gerne tilføjet noget nyt, noget der er helt særligt for netop denne jul.

I dette år var vi for første gang på skiferie. Turen gik til Østrig, vi var så heldige at få en hel dag med flot vejr og måtte resten af ugen glæde os over et fantastisk lag ny sne. Elise fik rigtig godt styr på skiene og vi andre fik øvet os lidt. . . . og så må vi se om vi kan komme efter det, når vi i det nye år drager til Norge i skolernes vinterferie.

Ia nu har vi allerede fået et skolebarn. Elise begyndte på Skodlyskolen i Holte få dage efter vi var flyttet ind. Hendes fantastiske evne til at danne venskaber er kommet hende til stor gavn, og hun fungerer godt og er glad både for skole og skolefritidsordningen.

Vi tog en rask beslutning i foråret, da vi efter få dages betænkningstid besluttede at købe Charlottes farbrors hus. Og inden vi havde fået set os om var også huset i Virum solgt. Vi har fået noget mere plads, så vi kan have arbejdsuærelse og børnene hver deres. En anden vigtig ting er at der er en kort og rimelig sikker skolevej.

Til vores store overraskelse fik Valdemar plads i børnehaven lige ved skolen. Det er et meget anderledes sted i fht. hvad vi kom fra. For Valdemar har det været et rigtig godt skift. Der er den store frihed til at styre sit eget liv, som han sætter så stor pris på (og kæmper bravt for også at få herhjemme) og der er et vildt drengeliu som giver udfordringer til alle seje drenge med krudt bag i. Så når man nu er til høje træer, pudekampe, fodbold og løbe stærkt, skruestrækker, som og skruer så er det simpelthen stedet.

Vores sommerferie gik med at pakke kasser, male det nye hus, flytte og pakke kasser ud. Vi lod kasser være kasser og tog til Lego-land. Det var en dejlig oplevelse for hele familien. Vi var vist dårligt i sommerhusene (Charlotte's fars). Det ene lå totalt i byggeruin, så der kunne vi gi'en hånd med. Men rigtig effektivt bliver det ikke, når der er to børn, der skal underholdes.

Arbejdsomt er der ikke sket de store ændringer. Charlotte er stadig hos Birch & Kroghoe, hvor det har været et hårdt år med mange nedskæringer. Jeg får prøvet at klatre i et par stilladser og set en del offentlige bygningsværker bag kulisserne. Jeg arbejder med renoveringssager og gerne relateret til fugt så som skimmelsager eller jeg ser på kuldebroer og måske et fladt tag i ny og næ.

Anders har haft travlt på jobbet, som har medført en del rejser igen, til så spændende steder som Florida, New Zealand, Paris, Düsseldorf og Nr.Vium. FOSS er jo en virksomhed i hastig og fortsat forandring, og med forandringerne kommer også løbende nye udfordringer. En af de store udfordringer bliver det næste år at styre et projekt i New Zealand via e-mail og web-kamera. Forhåbentlig bliver der også lejlighed til at besøge det smukke land igen.

I det kommende år bliver en af de store udfordringer at holde skik på den flotte have vi har overtaget – lad os håbe at vi kan få haveenergien tilbage, så vi kan få fældet, studset og plantet det vi har brug for.

Mang kærlige hilsener

Valdemar, Elise, Charlotte og Anders