



**Glædelig Jul
og
Godt Nytår**

Virum, Julen 2001

Kære venner og familie.

Så nærmer den søde juletid sig endnu engang og årets julebrev fra os i Virum skal skrives. En status over året der er gået, om livet og højdepunkter i vores lille families hverdag. En hilsen til jer der udgør vores netværk, et netværk som vi håber at kunne bevare og styrke, så vi kan støtte hinanden i modgang og glædes sammen i fremgang.

Det huskes som om julen knap var omme før end Elises fødselsdag var oppe over. Den fejrede vi med tøndeslagning i garagen, hvor vi fik besøg af både hunde, indianere, batman, superman, et spørgsmål og mange flere. Børnene gik rigtig til den og den kamouflerede teenager kom til at knække køllen, men heldigvis blev det hele reddet med naboens baseball bat.

I påsken flåede vi det gamle gulv i køkkenet af og lagde nyt underlag og korkplader på. Det ser fuldstændig ud som før, blot er der ikke længere en stor skidsamlende revne på tværs. Vi gjorde os mange overvejelser over hvordan de underliggende plader skulle tilskæres og udlægges så de overpåliggende korkplader havde forskudte plader i fht. de underliggende plader. Jo ingeniørerne var skam rigtig i gang, men så lykkedes det rent faktisk også og det ser stadig pænt ud.

Sommerferien startede i Pinsen med fest og efterfølgende ferie i det famøse 'Strandby Klit' i Strandby ved Frederikshavn. Et lille bitte sommerhus på toppen af klitten, fyldt med alverdens skatte og minder. Da resten af familien jo var med, var vi nødt til at bevæge os udenfor sommerhusgrunden, hvilket faktisk også var ganske interessant. Endelig lykkedes det at komme ud til Hirsholmene med postbåden fra Frederikshavn. Her herskede mågerne og vi forsøgte at bevæge os diskret rundt uden at genere dem for meget. Naturligvis var vi også i Skagen, hvor vi kørte med Sandormen ud til spidsen og Valdemar og Elise fik lov til at komme helt op at sidde i førerhuset, mens vi ventede på far der gik tilbage over stranden.

Sankt Hans aften var en hyggelig aften med alle naboerne til fællesgrill i indkørslen, ligesom sidste år. Vi nåede dog ikke ud og se på bål, men gik trætte og glade i seng, mens de mere seje fortsatte til Furesøen. Genere på sommeren holdt vi en hjemmeferie med tur til FriLandsmuseet og Tivoli. Vi fik også malet den ene gavl og udhænget omkring huset. Det har også bare trængt siden vi flyttede ind.

Haven har vi nok forsømt lidt, men vi har da sået og høstet en smule. Vi såede selv squash og græskar, men Irma måtte dog hjælpe til da der skulle laves græskarmand i efteråret. Hækken var vokset godt til, så i år blev jordskokkerne erstattet af

kartofler langs den nu udvoksede hæk. Som noget nyt havde vi broccoli, hvilket vi sikkert vil prøve igen når de nødvendige 7 sædskifter er gået. Vi arvede mormors saftcentrifuge og fik lavet dejlig frisk juice af vores æbler.

Elise og Valdemar har løbet ud og ind af haverne med naboungerne, og har cyklet mange kilometre frem og tilbage på vores lille stikvej. Elise lærte hurtigt at køre uden støttehjul i sommers og Valdemar har ræset af sted på sin cykel eller bil, og senest på sin lille sorte cykel.

Valdemar blev for alvor stor, da han begyndte i børnehaven, dette erklærer han stolt og med rank ryg. Der var derfor heller ikke mange problemer med at lægge sutten; og bleen ja den var allerede smidt et par måneder før. Det sværeste er nok at undvære middagssovn. Når man er stor og går i børnehaven så sover man ikke til middag! Men meget tyder på at man godt kunne have brug for det. Hvis ikke Valdemar sover på vej hjem i anhængerens, ja så er det måske på bryggersgulvet mens overtøjet skal af, at søvnen overmander ham.

Charlotte skal aflevere sin afhandling om 'Luftbåren fugttransport i bygningskonstruktion' med udgangen af januar. Så jeg besluttede at begynde at søge job i god tid, da jeg mente at jeg ville få mere ro til at koncentrere mig, når jeg vidste hvad jeg skulle bagefter. Dette bar hurtigt frugt og jeg går nu og glæder mig til at skulle starte på fuld tid hos det rådgivende ingeniørfirma Birch og Krogboe, som ligger her i Virum. Her skal jeg arbejde med facade renovering og være med til at styrke firmaet indenfor bygningsfysik.

Anders har også planer om at skifte job i starten af det nye år, dog bliver han hos Foss ja faktisk i det samme hus, som projektlederføl indtil han til sommer får ansvaret for et udviklingsprojekt til mælkeanalyse.

I år glæder vi os til at se Mormor til juleaften, hvor Anders planlægger en anderledes julemiddag. Rjs å l'amanden og farfars juleviser skal der dog ikke røres ved, og juletræet skal vi selv ud og fælde sammen med Foss 2. søndag i advent.

Nu er der blot tilbage at ønske jer alle en glædelig jul, med ønsket om et godt og lykkeligebringende nytår.

Mange kærlige hilsner fra Elise, Valdemar, Anders og Charlotte.