

*Glædelig jul 2000*



*Godt nytår 2001*

Virum, Julen 2000.

Kære alle.

Så starter den mørke vintertid med de mange hyggelige timer foran os igen. Vi skriver godt nok kun slutningen af november, men inden vi ser os om så er december over os. En måned der for vores lille familie bliver særlig hektisk i år, fordi Anders er væk de første 14 dage. Der bliver nok skåret lidt i de faste juletraditioner, og lavet nogle genveje, så alle er friske og veloplagte når der skal festes og hygges i juledagene.

En af juletraditionerne, der ikke skal skæres i er en julehilsen til jer alle, med en lille opsummering af året der gik set fra Virum, og med tak til alle jer der har lukket os ind i jeres liv og som har været en del af vores i det forgangne år.

Elise startede på sommerfuglestuen i børnehuset Valmuen i august. Her er hun faldet godt til, med faste venner, og en imponerende daglig produktion af tegninger og ikke mindst strøgne perleplader.

Valdemar startede året i dagplejen som sødernes Benjamin, men er siden avanceret til ene bane i kurven som tøserne følger med beundring, efterhånden som der er sket udskiftning hos Jane. Specielt Silje og Valdemar har det helt forrygende med deres fælles passion for Teletubbies.

Charlotte har i det forgangne år koncentreret studierne omkring målinger af vindhastigheder og luftstrømme. En disciplin, med så meget statistisk databehandling af måleresultaterne, at Anders er blevet helt grebet af analysen og matematikken bag. Studierne er fortsat på nedsat tid, så børnene kan blive hentet tidligt. Noget som vi specielt bemærker og sætter pris på, de dage hvor moder har gjort det nødvendigt først at hente barn rent.

Anders har meget at se til hos Foss, med koncentreret rejseaktivitet her i slutningen af året. Han er produktansvarlig for mejeriernes instrumenter til test af mælk, så han skal besøge alverdens mejerier for at overbevise dem om fordelene ved at teste mælken.

Traktortræf i Væggerløse og Knuthenborg Safaripark var sommers højdepunkter, da vi holdt en uges ferie i det lejede sommerhus Lise i Marielyst. Derudover havde vi alle fire en uge hjemme, der bød på Tivoli-tur, bådpart på Furesøen og besøg på Frilandsmuseet.

Haven har givet dejligt udbytte og mange hyggelige stunder. I Elises have voksede de flotteste majs, og jordbærrene er blevet ribbet både røde og grønne. Gyngestativet forvandt næsten, da der endelig kom gang i pralbannerne, og hækken af jordskokker skød atter op i over 2 meters højde. Ribs, solbær og

stikkelsbær blev høstet, frosset og syltet. Salaten kunne vi knapt nå at spise, så gik det bedre med ærterne. Nu er der kun rækkerne af porrer tilbage, og lidt grønkål som skal høstes i løbet af vinteren. Årets flop var nok egenproduktionen af græskar til Allerhelgens aften, der endte med et fra Irma, men det gjorde ikke Anders' græskarmand mindre livagtig. Årets succes var bestbønner, der viste sig at være rigtig lækre både rå og ristede, når man bare ventede tilpas længe, så det bitre var væk og det melede ikke besyndt.

Den 21. oktober gik Charlotte's farfar og børnenes olddefar hen og døde. Det kom overraskende og pludseligt, men vi er glade for at have haft ham så mange år og at han var så åndfrisk lige til det sidste. Dagen efter gik vi tur i oldefars skov, hvor efteråret stod i sine smukkeste klæder, og der blev samlet flittigt ind af kogler, blade og svampe, der skal med i juledekorationerne. Elise var med til bisættelsen, og vi tog alle fire op og så på blomsterne på gravstedet bagefter. Valdemar havde helt forstået at Olddefar lå nede i jorden, så han lettede forsigtigt på blomster og kaldte...uuuh uh! Her må der så med sorg tilføjes et p.s. at også oldemor sagde farvel, alt for hurtigt den 29. november.

Sommerhuset i Lumsås, nåede vi også at besøge her sidst på sæsonen, hvor vi samtidig kunne fejre Anders' fødselsdag. Noget af tiden var der opholdsvæjs, men der var nu også en del regn. Det var rigtig spændende at skulle med Rørvig-Hundreded ferjen hjem.

Julen glæder vi os til at fejre med farmor, farfar, mormor og Anette herhjemme. Om der bliver hjemmebag og nyklippet julepynt vil tiden vise, men juletræet kan vi heldigvis nemt hente på den anden side af Virumgade. Traditionen med at sidste års vinder medtager mandelgaven, har trænge hår, for i år kommer farmor med mandelgaven efter selv at have fået den forrige år, mens sidste års vinder, Charlotte, gemmer sin til næste år...men mon ikke vi klarer det alligevel? Træningen i mandelfinding er startet, og Valdemar er i al fald god til at finde den i risengrøden.

Vi slutter med de bedste tanker og hilsener til jer alle, med tak for året der gik og glade forventninger til det kommende som vi glæder os til at skulle dele sammen med jer alle.

De bedste jule og nytårshilsener

Anders & Charlotte

Elise & Valdemar